



2012

**FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN**

Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

2012

### 9. april

Så er sæsonen i gang!  
I det skønneste vejr fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til årets første tur. Lise og Mikael var forbi, og gav en hånd - og Lise kørte vores bil hjem igen.



Augustenborg en kold aprilmorgen



Augustenborg Yachthavn

Langfredag var vi klar til afgang. Desværre var det ikke det samme flotte solskinsvejr som dagen før, men vi havde en dejlig tur for sejl hele vejen til Årøsund, som var målet for denne dags tur.

Påskelørdag var der kuling over Danmark, og vi blev i Årøsund.



Lillebælt



Lillebælt

Påskedag kom solen og det fine vejr tilbage - ja bortset fra temperaturen som var et godt stykke under 10 grader. Men vi havde en skøn sejladt til Skærbæk, hvor bådene så småt er ved at komme i vandet, og vi glæder os til en forhåbentlig dejlig sæson med godt vejr.



Årø

### 22. april

Så er sæsonens første weekend tur lakkert mod enden. Vi var en tur på Årø. Lørdag var det temmelig tåget, og vinden 5 - 8 meter fra syd. Men dejligt at være i gang og vi krydsede ned gennem Lillebælt og lagde til på Årø, sammen med en sværm af lystfiskere i deres små fiskevenlige både. Søndag gik turen så retur igen, og vinden var stadig i syd, så vi havde en skøn tur i fuld solskin og medvind.



"Efterårsvejr" i april

### 28.-29. april

I rigtig "efterårsvejr" fejrede vi Tines fødselsdag med en tur til Juelsminde. Både Lise og Mikael var med, men vi kunne nu godt ha' brugt lidt solskin og 10° mere, men dejligt at være afsted alle sammen.



På vej mellem Juelsminde og Skærbæk

### 26.-28.maj

Traditionen tro var vi på pinsetur med Søren og Merete. Og for første gang i det mest vidunderlige solskinsvejr. Lørdag gik turen til Dyvig på Nordals, vinden var desværre i det forkerte hjørne, så det meste af turen gik for motor, men målet helliger jo midlet. Dyvig ER en af de skønneste pletter i Danmark - og man spiser rigtigt godt i Skipperstuen på badehotellet.



Sol over Lillebælt



Dyvig Badehotel og havn

Søndag havde vi en dejlig tur for fulde sejl til Båggø, der ligger ved Assens. Her var vi bestemt ikke alene, men fik en fin plads og hyggede os med andre sejlere på grillpladsen.



Sol over Båggø

Mandag gik det retur til Skærbæk med 7-10 m/s fra NV. Det gik stærkt, og vi tilbagelade de 16 sømil på 3 timer. Vi siger tak for godt selskab, og glæder os til næste år. :-)

### 16.- 23.juni

Vi fik mulighed for at holde en uges ferie, og brugte den på vandet. Målet var Horsens, hvor vi ville se det nye museum FÆNGSLET, som er indrettet i det nu nedlagte Statsfængsel. Vejret var OK, vi har haft mere sol end regn, og har virkelig nydt at trække stikket ud.



Juelsminde



Fængslet

Lørdag den 16. juni lagde vi tidligt fra land og målet var Juelsminde. Søndag tog vi en lille tur på tværs, og anløb Endelave havn allerede ved frokosttid. Fandt cyklerne frem, og besøgte bl.a. [Endelave Lægeurtehave](#). Mandag satte vi kursen mod Horsens. Der var ikke meget vind, og turen over til Snaptun gik for motor, men til gengæld kunne vi sejle resten af turen for fulde sejl.



Juelsminde

Vejrprofeterne havde lovet masser af regn om eftermiddagen, og igen fik de ret, men som lovet blev det tørvejr igen ved 19-tiden.



Endelave



Fængslet



Brejning

Tirsdag forcerede vi bakkerne i Horsens og cyklede op til [FÆNGSLET](#). Et museum anno 2012, som bestemt er værd at besøge.

Onsdag bestemte vinden, at turen gik til Brejning på sydsiden af Vejle Fjord. Et smukt sted, med en markant historie, både om åndsvageforsorgen i Danmark, men også geologisk.

Torsdag smuttede vi over til Bogense, og nød stemningen i den gamle havn. Hille og Lilly kom fra Odense, og vi grillede på kajen - hyggeligt. Herefter gik turen via Middelfart hjem til Skærbæk, hvor Mikael hentede os, og vi kunne nå hjem og fejre Skt. Hans på vejen.



På vej til Bogense



Middelfart



Lillebælt

**7. -8. juli**

Lise var på koloni, så vi skulle ikke fejre hende (men leverede da lav-selv-skrotkage på kolonien om fredagen), så vi smuttede en tur til Årø.

Vejret var rigtig dejligt, især søndag, hvor vi sejlede retur i strålende sol, og medvind. Vores log var i udu, men der var ikke meget krydssejls i disse dage, så det har været i omegnen af 34 sømil



Trængsel på Årø

**21. juli – 10. august**

Var vi på sommertogt som denne gang gik til Limfjorden  
Læs mere om den tur andet sted.



Limsten i Limfjorden



Gjøl



Middelfart Gammel Havn

**25. -26. august**

Vi ville have været syd på i Lillebælt, men vejr og vind gjorde at vi tog et smut til Middelfart Gammel Havn.



Lillebæltsbroen



Årø

**1. - 2. september**

Med fint besøg af Lise gik turen til Årø i dejligt sensommervejr



Assens havn

### 15. - 16. september

Så lakker det mod enden, men en lille tur til Assens kunne der blive til. Vi mødte Erik og Solveig, og spiste pizza om aftenen sammen ombord på Saiga.



### 23. september

Så er det gode skib *Freja*, afleveret i Augustenborg for vinteropbevaring. Traditionen tro overnattede vi ved Dyvig Bro på vejen.

1010 sm er det blevet til. Vejret har jo ikke været det bedste, men vi synes nu vi har været OK heldige når vi har haft muligheden for at komme på vandet.

Læs også om årets sommertogt som gik til Limfjorden, hvor vi havde 3 ugers ferie, og i sensommeren var vi i Middelfart, Assens og på Årø.



Limfjorden i juli



Dyvig i september

