

Sommertogt til Køge

30. juli – 18. august 2009



Det gode skib Freja

Først tilbragte vi 3½ uge på Stevninghus, hvor Det Danske Spejderkorps holdt korpsslejr - Blå Sommer 2009. Det var som sædvanligt rigtig hyggeligt, men også hårdt arbejde. Heldigvis fik vi mulighed for, efterfølgende at holde 2 ugers ferie, som vi selvfølgelig brugte ombord på det gode skib Freja.

Med en invitation til havefest i Køge lørdag den 8. august, lagde vi kursen den vej, da ferien startede lørdag den 1. august.

Vinden var os ikke særlig gunstig, vi sejlede for kryds ned gennem Lillebælt, og med stop i Assens kom vi søndag til [Avernakø](#). En lille perle lige ved indsejlingen til det Sydfynske Øhav.



Fra Avernakø sejlede vi gennem Svendborgsund til Lohals på nordspidsen af Langeland. Bestemt et sted vi gerne vil besøge igen. Der var rigtig hyggeligt i den gamle havn.

Tirsdag gik turen til [Femø](#). Vi var forberedt på trængsel, og det var der, selv om det var midt i ugen. Flere både der kom efter os, måtte sejle ud igen med uforrettet sag.



Onsdag var der kun sol. Ingen vind men masser af fluer og mariehøns. Vi sejlede det meste af dagen for motor. Havde et pitstop ved Masnedø Marinecenter, for at handle lidt nødvendige reservedele og tanke diesel. Sidst på dagen anløb vi Stege på Møn. En rigtig hyggelig købstad, og Kim vil gerne anbefale øllet fra det lokale bryghus. Besøg Bryghuset Møn's hjemmeside [her](#) - man spiser også rigtig godt :-)

Torsdag sejlede vi til [Fakse Ladeplads](#), som ligger smukt i bunden af Fakse bugt. En dejlig tur, hvor vinden og vejeret var perfekt



Fredag var målet Køge, og det blæste meget og der var mange bølger i bugten, men Stevns Klint er altså smuk set fra vandsiden. [Køge Marina](#) er kæmpestor. Alle deres ledige pladser er mærket med bredde, så man slipper for at sidde fast mellem pælene. Marinaen har alle faciliteter man kan ønske sig. Vi lånte Annes bil så vi kunne komme ind til centrum lørdag formiddag, hvor der var både marked, et rigt forretningsliv og jazzmusik.

Efter en hyggelig sommerhøst hos Anne, Claus og Laura lørdag eftermiddag og aften, begyndte vi tidligt søndag morgen turen hjem, og med et kulingvarsel for midtugen, var vi ret opsatte på at nå så langt som muligt. Dag 1 på hjemturen bragte os gennem Bøgestrømmen til [Kalvehave](#).

Mandag nåede vi [Omø](#) i Storebælt, her var vi heller ikke alene, men kunne lige snige os til en bro med stævnen af båden.

Tirsdag gik turen til Svenborg, som har en kæmpe stor sommermarina. Broerne er pontonner der lægges ud i sæsonen.



Dagen efter ville vi igen nå så langt som muligt, men med vind fra vest, var de udsigter ikke særlig gode. Vi kom også kun til [Fåborg](#). Tilgængæld er Fåborg en rigtig dejlig by, som bestem er et besøg værd.

Nu var ferien så stærk fremskreden, og man er i en tilstand, hvor man bare gerne vil hjem. Torsdag var vinden igen i det helt forkerte hjørne til en sejlads op gennem Lillebælt, så vi stak over til [Fynshav](#) på Als, og håbede at vinden ikke ville gå i øst (for så kan man ikke komme ud igen).



Fredag tog vi så det sidste velkendte træk op gennem Lillebælt og ankom til Kolding ved 5-tiden om eftermiddagen. Lørdag formiddag fik vi slettet sporene fra 14 dage på vandet, og Mikael kom og hentede os.

Pga. Kims nye knæ blev dette årets sidste sejltur. Allerede den 8. september var båden oppe af vandet og på plads i sit vinterhi.

