



Sommertogt 2008

18. juli – 5. august



...

Sommeren 2008 stod naturligvis på sejltur.

Vi lagde ud fra Marina Minde fredag d. 18. juli. Det var rigtigt efterårsvejr, med regn og rusk, men kursen var sat, og målet Marstal på Ærø, en tur på næsten 40 sømil.

Vel ankommet til Marstal, nåede vi en lille tur rundt i byen, og besøgte bl.a. **Ritas galleri**.

Lørdag gik turen til Korsør (ca 40 sm), hvorfra vi om søndagen tog toget til København og fejrede farmors fødselsdag.



Mandag var det stadig efterårsvejr, så vi brugte et par timer på at sejle til Agersø i Storebælt. En lille tur på kun 8 sm. Det var en rigtig hyggelig ø, med færgeforbindelse til Stignæs. Det bedste var, at det var her det gode vejr kom. Vi kunne pakke vintertøjet væk, og finde sommertøjet frem.

Tirsdag til torsdag brugte vi på at sejle syd om Sjælland, med stop i Kalvehave og Rødvig på vores vej til Brøndby, hvor Eva og Hans har deres båd liggende. Hyggeligt med lidt familiebesøg på vejen. (i alt 83 sm).



Fra Brøndby gik turen op gennem Øresund til Vedbæk, hvor Peter kom og tog turen med til Helsingør. i alt 42 sm.

Efter et par dage i Helsingør, var målet Odden. Det var blevet mandag d. 28. juni. Desværre var der næsten ingen vind, og vi skal være i Vejle torsdag, så vi var nødt til at tilbagelægge de fleste af de godt 45 sømil for motor.

Fra Odden gik turen til Ballen på Samsø (33 sm). Vi var ikke alene. Lå som den 6. båd fra kajen, men forunderligt nok var der fredeligt nok.



Turen til Vejle gik over et stop i Juelsminde (45 sm). Her var der også mange både, men vi fik da en plads næsten ved kajen. Juelsminde overraskede ved at være et sted med mange turister, tilgængelig var der masser af plads i Vejle.

I Vejle var det blevet tid til en sejlfri dag (Tine skulle på kursus), som blev brugt på at reparere motoren, som havde drillet lidt undervejs. Fredag eftermiddag påmønstrede Helga, Hardy og Søren, og vi sejlede ud i Vejle Fjord, overnattede i Brejninge, og sejlede lidt ud og ind af fjorden. Der blev også tid til at bade fra båden i det klare (og nogle mente kolde) vand.



Søndag kom Lise og Mikael. Pga Tines kursus skulle de sammen med Kim sejle båden hjem til Marina Minde. Nu var det også slut med det gode vejr. Det meste af turen foregik i temelig meget vind, og med stop i Fredericia og Sønderborg klarede de den over 80 sm lange tur på 2½ dag.



Et "mindre" uheld med spilerfaldet sendte Lise til tops i denne verden - endda to gange.