

Så gik der endnu et år, og vi er ved at gøre status over året der gik.

Vi to gamle var på tærsklen mellem vinter og forår en uge i Berlin. Vejret var rigtig dejligt, selv om det var koldt. Vi fik set en masse af det vi havde tilgode, og var bl.a. på Nocti Vagus – en af mørke-restauranterne i Berlin. En stor, stor oplevelse som alle der besøger Berlin bør unde sig selv.

Vi skulle jo ikke klargøre båd i år, så vi brugte i stedet for tiden på at få renoveret vores stue – dejligt.

Lige omkring 1. maj fik vi leveret vores nye båd, som vi er meget glade for. Den er lidt større end den gamle, det giver lidt mere komfort under dæk, og så sejler den fantastisk – jo vi er meget tilfredse.

Vi har været så meget på vandet som det har kunne lade sig gøre, og har haft gode venner og familie med ude i weekender. Årets sommertogt gik igen rundt om Sjælland, og vi havde heldigvis OK vejr. Der var selvfølgelig dage hvor det kunne ha' været bedre, men på bundlinjen var det fint.

Vi har heldigvis været forskånet for alvorlig sygdom i år, kun det planlagte. Kim har fået skiftet sidt sidste knæ sidst i november, og nu venter en lang og hård genoptræning. Vi håber selvfølgelig at det betyder at han igen kan komme til at gå normalt og ikke mindst blive smertefri.

I juli fejrede vi farmors 90 års fødselsdag – traditionen tro på Peter Liep i Dyrehaven, en rigtig dejlig dag hvor hele familien deltog.

Her i efteråret har vi haft farmor boende i nogle uger, efter hun fik en ny hofte. Det er heldigvis også gået rigtig godt.

Ungerne trives med det de nu gør. Lise er lærer på Fanø efterskole, og Mikael er politibetjent i Åbenrå. Og så kan vi som forældre ikke bede om mere.

Julen holder vi herhjemme, og ser hvem der kommer.

Nytåret springer vi traditionen ind i sammen med gode venner.



Under Storebæltsbroen



Der er masser af marsvin i Lillebælt



Det gode skib Freja

Til slut vil vi blot ønske jer alle sammen rigtig glædelig jul og godt nytår

Kærlig hilsen Kim & Tine

se flere billeder på
www.bbsyd.dk/kastanie