

**2010 står på spring og det er endnu engang blevet til at kigge tilbage på det år der går op hæld.**

**Lise læser nu på sit sidste år. Til sommer springer hun ud som skolelærer – og glæder sig til at blive færdig. I sommerferien vandt hun den store gevinst i "Det store lejlighedslotteri", og fik gennem sin fars pensionskasse en dejlig 2 værelses lejlighed i centrum af Århus, direkte ud til Botanisk Have.**

**I foråret fik Mikael en lejlighed i centrum af Esbjerg, som han deler med en kammerat. Han søger stadig ind på politiskolen, og vi håber selvfølgelig at det snart lykkes. Imens passer han sit job som livredder i Svømmestadion Danmark.**

**Vi fik vores båd i vandet allerede den første uge af april, og nød det dejlige forårsvejr med mange dejlige ture i omegnen af Kolding, hvor vi i år fik plads. Det er lidt nemmere at komme til, end Flensborg Fjord (og hurtigere). En enkelt tur til Århus blev det også til.**

**For flere år siden havde Kim sagt ja til endnu engang at stå for EL på Det Danske Spejderkorps' landslejr 'Blå Sommer', så vi tilbragte 3½ travle uger i Kliplev i juli måned, sammen med en masse engagerede unge (og ældre) mennesker – sjovt og hårdt, som det plejer at være.**

**Vi fik heldigvis mulighed for at holde 2 ugers ferie efterfølgende, som vi brugte til at sejle til sommerfest hos Anne og Claus i Køge – og retur. Vi havde overvejende godt vejr, men oplevede både dage med for lidt vind og for meget vind. Vi tog turen syd om Fyn både ud og hjem, og fik besøgt flere dejlige perler på vores vej.**

**I sensommeren fik vi ikke sejlet meget, for Kim fik efter flere udsættelser endelig sit nye knæ midt i september. Operationen gik godt, og selv om han stadig er i gang med genoptræning, er han nu tilbage på fuld tid på jobbet.**

**Igen i år har vi været så heldige at blive inviteret til mange fantastiske fester, som vi har deltaget i med stor fornøjelse – tak fordi vi fik lov at være med.**

**2009 blev også året hvor vi måtte tage afsked med vores morfar, som døde i februar.**



Himmel og hav i Smålandsfarvandet



Solnedgang i Lohals



Folk og fæ i EL & VVS, Blå Sommer 2009

**Julen holder vi herhjemme sammen med farmor og begge unger, og nytåret springer vi traditionen ind i sammen med Helga og Hardy**

**Til slut vil vi blot ønske jer alle sammen rigtig glædelig jul og godt nytår**

**Kærlig hilsen Kim & Tine**

**se flere billeder på**

**[www.bbsyd.dk/kastanie](http://www.bbsyd.dk/kastanie)**