

Kære alle sammen, så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på året der er ved at gå på hæld, og ønske jer alle rigtig glædelig jul og godt nytår.

2010 er året hvor Lise sprang ud som skolelærer, fik fast job på Fanø Efterskole, og flyttede tilbage til Esbjerg – hvem skulle nu ha' troet det – altså det med flytningen ☺ og Mikael fik sin store drøm opfyldt og startede på politiskolen 1. maj. Han er godt i gang med første skoleophold, og glæder sig til han skal i 1½ års praktik 1. februar i Åbenrå.

Vi to gamle har nydt timerne i båden, selv om forårssæsonen blev delvis ødelagt af Kims trænglser, først med et nyt dårligt knæ og ikke mindst de 2 diskusprolapsen han fik af at gå så dårligt. Ryggen er heldigvis i orden efter operationen og det var lige besluttet at skifte det sidste knæ ud, da han sidst i november blev ramt af en blodprop, som betyder at den operation ikke kan ske før om et årstid. Ovenpå den forskrækkelse med ballonudvidelser som behandling, glæder vi os over at han slap uden mén.

Vi havde en skøn ferie i august, hvor turen først gik til det sydfynske, og derefter til Schleswig, og vi synes det er rigtig hyggeligt at familie og venner har lyst til at dele vandets glæder med os og I er altid velkomne.

Vi har nydt mange gode timer i gode venens lag, både ude og hjemme, og tak for opbakning og støtte når det så sortest ud.

Vi holder jul herhjemme sammen med farmor og ungerne. Nytåret fejrer vi som vi plejer i gode venners lag.

Endnu engang rigtig glædelig jul og godt nytår

Kim & Tine

Kim & Tine
Kastanielunden 52, 6705 Esbjerg Ø
75144717
tinen@bbsyd.dk www.bbsyd.dk/kastanie

