

Glædelig jul og godt nytår til alle

December 2023



Morgensol over Lillebælt

2023 går på hæld

Alle der er mere eller mindre tvangsindlagt til at få vores årlige julebrev, ved jo at 2022 ikke lige "var vores år", så vi så med stor fortrosthed frem til et nyt og friskt 2023.

For at gøre status på hjerneblødningen, så er jeg nu færdig med genoptræning, og er overgået til noget "vedligeholdelsestræning" i et lokalt fysioterapeutisk træningscenter. I store træk går det helt godt, selv om der er nedsat styrke i min venstre side.

Pensionsansøgningen gik igennem uden sværdslag, så siden 1. maj har jeg fået seniorpension

De bliver så store

- Jeppe blev 4 år i februar, og går både til gymnastik og fodbold
- Astrid som er 7 år, går nu i 1. klasse, og går også til gymnastik



Jeppe 4 år

Vi nyder hvert sekund, vi har fornøjelsen af at være sammen med dem





Livet som pensionister

Kim gik på pension i begyndelsen af året, men etablerede ved samme lejlighed et lille firma, så han kunne løse udvalgte konsulentopgaver, primært for Semco Maritime. I starten af året var der nogle opgaver i Kroatien, men ellers har det ligget noget stille. Lige nu ser det ud til at der igen vil komme opgaver i den kommende tid (og det er jo godt for fru Nedergaards feriefond 😊).

Vi har længe ønsket og håbet på et arrangement i DR's koncerthus, og det lykkedes i år. Vi var til koncert med Poul Krebs, som spillede et nummer fra hvert af de album, han har udgivet i årenes løb. Det var en fin oplevelse.



Astrid og Andrea til Lises fest

Fest og farver

Lise fejrede sin 40 års fødselsdag med et brag af en fest i haven. Godt vejr, godt selskab, og dejlig mad fra en foodtrunk ved fortørsvskanten.

I starten af november var vi en forlænget weekend med børn, svigerbørn og børnebørn i Lalandias nye center i Søndervig, for at fejre vores 40 års bryllupsdag. Det var lige noget for både store og små vandhunde.

For at det her julebrev skal nå ud til alle inden jul, så må vi jo nok nævne Kims 70 års fødselsdag lidt på forkant. Vi håber alle der kom havde en dejlig dag.

Både Jeppe og Astrid går til gymnastik, så vi har også været til 2 gymnastikopvisninger i foråret.



Amputeret sommertogt



Dygtige gymnaster



Dygtige gymnaster



På besøg på farfars båd



Foodtrunck



Porto

Vi har med stor fornøjelse deltaget i flere runde fødselsdage og en tur til Portugal er det også blevet til. En 10-dages rundrejse med Best Travel. Vi startede i Lisabon og kørte derfra nordpå, bl.a. til Porto. Det var i starten af oktober, og det var bagende varmt. Der var vist ikke én dag hvor det var mindre end 30 grader. Vi glæder os over, det nu er muligt at flyve direkte til Porto fra Billund, så det vil vi benytte os af i foråret.

Vi ønsker alle rigtig glædelig jul og godt nytår.

Kærlig hilsen
Kim & Tine

Rederiet

Med både skipper og skibsrederen på pension, var der jo lagt op til masser af timer ude på "den store blå hylde", og det startede også fint. Vi fik med Lises hjælp til logistikken hentet båden ved Dyvig bro i påsken.

Foråret "gik som det plejer" med småture i Lillebælt. Jeg gik stadig til genoptræning 2 gange om ugen, så det var mest i weekenderne vi kom på vandet. Vejeret var OK i både april og maj.

En værre optakt til fødselsdag

Astrid havde inviteret os til 7 års fødselsdag i Knuthenborg Safaripark, og vi besluttede at sejle til Lolland, og havde en dejlig tur der ned af. Turen bragte os til bl.a. Fejø, hvor vi har været før, så det var et glædeligt gensyn, men desværre kom jeg galt afsted på mit løbehjul, og turen sluttede brat, da jeg blev indlagt på Nykøbing F sygehus, med hvad der senere skulle vise sig at være 5 brækkede ribben. Kim tog med til Astrids fødselsdag, mens jeg blev i båden. Mikael havde hjulpet Kim med at få båden sejlet til Kragenæs, og Lise kom og hentede os, for livet som gæst var lige sat på pause for mit vedkommende. Steen stillede igen op, og hjalp med at få båden hjem fra Lolland. Mikael kørte Kim og Steen til Spodbjerg, hvor de tog færgen over til Tårs, hvor Lauras mor stod klar til at køre dem til Kragenæs. De tog turen til Skærbæk i et stræk op gennem Storebælt.

Det blev ikke til mere sejlads for os i år, bortset fra turen tilbage til Dyvig Bro, hvor Søren og Merete igen var med og tog det hårde arbejde som gæster.



Astrid 7 år (lige om lidt) på sin nye cykel