

Glædelig jul og godt nytår



Endnu et år går på hæld – godt der er et nyt på vej!

2022 blev på ingen måde det år vi havde ønsket os.

Nogle af jer ved det, andre gør ikke. Måske har I regnet ud, at det er fru i huset her, der skriver julebreve, og derfor kommer det meste af dette tilbageblik på året til at foregå i "jeg-form".

Det som nogle ved, og andre ikke ved, er at jeg i starten af april fik en aneurisme i hjernen. Jeg blev opereret på Universitetshospitalet i Odense, og tilbragte en god måned der, mere eller mindre i kunstig koma. Herefter kom jeg til Hammel Neuro-rehabiliteringscenter, hvor jeg var indlagt til sidst i juli, for at slutte af på Region Syddanmarks neuro-rehabiliteringsafdeling i Grindsted i en lille måned – nu viste kalenderen 18. august, og så var den sommer jo næsten forbi.

Jeg var ramt. Heldigvis blev mit ansigt og talecenter ikke ramt, men der var mange ting jeg skulle lære igen fx at gå, men jeg er taknemmelig for at jeg kom til Hammel – jeg tror jeg skylder dem min førlighed.

Selv har jeg ingen erindring fra de første 1½ måned, men der er ingen tvivl

om, at det var uendeligt hårdt for Kim og resten af familien.

Jeg er stadig sygemeldt, men klarer mig i dagligdagen, jeg har nu kun nogle gener i den ene arm, som bl.a. skyldes at jeg har fået en frossen skulder af at ligge så længe i sengen. Jeg går stadig til genoptræning 2 gange om ugen i et af kommunens sundhedscentre.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle jer der på den ene eller anden måde har bidraget med støtte og opbakning til både mig, Kim og resten af familien.



Rederiet

Jeg blev syg lige inden vi skulle hente båden i Dyvig, men Kim fik god hjælp af Steen, som hjalp med at få sejlet den hjem til Skærbæk.

Mange timer på vandet er det af indlysende grunde ikke blevet til, børn og børnebørn var på tur en enkelt dag, og efter jeg blev udskrevet, nåede vi, foruden turen tilbage i vinterhiet, 2 weekendture.





Løst og fast

Sommerferie blev det jo ikke til for os, men vi kommer stærkt igen til næste år. Her sidst i november var vi 14 dage på Sicilien: Højskolerejse med Albatros. Det var en fin tur og dejligt at komme lidt hjemmefra.

Astrid er nu næsten 6½ år og går i 0-klasse og Jeppe bliver 4 i februar. Enkelte vil måske være uenige, men vi synes jo stadig at de er verdens 8. vidundere. Søde og sjove og vi nyder hvert sekund vi har sammen med dem.

Jeg går og venter svar på, om jeg kan få tildelt seniorpension med baggrund i min sygehistorie. Et af kriterierne er, at man ikke vurderes til at kunne bestride et job i mere end højst 15 timer / uge. Vi regner bestemt med det går igennem, men myndighederne har 6 måneder til at sagsbehandle.

Kim har sagt op med udgangen af januar 23, og har i samme omgang etableret et lille enkeltmandsfirma, så han kan løse nogle udvalgte konsulentopgaver inden for sit felt.

Vi holder jul med Lise og Kent og hans familie. Det er de unge mennesker der er værter, men af praktiske grunde bliver det hos os, og vi skal holde nytår med dem vi plejer.

Med disse linjer sender vi vores bedste og varmeste ønsker om en rigtig glædelig jul og et godt nytår – for vores vedkommende kan det kun blive bedre 😊.

Kærlig hilsen

Kim & Tine

