

Glædelig jul og godt nytår



Endnu et år går på hæld – og hvilket år!

Så er det igen tid til at se tilbage på året der går på hæld.

Vi er heldigvis sluppet for Corona. Vi nåede at blive færdigvaccineret begge to inden vi skulle på sommerferie, og det gjorde jo det hele lidt nemmere.

I takt med at restriktionerne blev lempet, begyndte vi igen at se få, men gode venner ud over den nærmeste familie, og en enkelt familiefest er det også blevet til.

Helt som ventet mistede jeg mit arbejde, men de gamle bioanalytikerfærdigheder blevet støvet af, og siden maj har jeg været ansat på vaccinationscentret her i Esbjerg.

Kim er tilbage på kontoret efter det meste af et år ved køkkenbordet.

Lige som vi alle troede at hverdagen var begyndt at indfinde sig igen, må vi jo, som alle andre finde mundbind og coronapasset frem igen, og det meste af Kims rejseaktivitet er igen indstillet.



Danmark dejligst

Igen i år, har der jo ikke været planlagt rejser til varmere himmelstrøg, og restriktionerne gjorde at vi kun planlagde ture i Kongeriget, men det er bestemt også godt.

Vi holder jo altid sommerferie i båden, så på den måde var vi ikke ramt. I år havde vi godt nok snakket om at sommertogtet skulle gå til den svenske vestkyst, men det må blive en anden gang.

Heldigvis er der jo masser af skønne steder her i landet, men vi havde da håbet på en tur til varmere himmelstrøg her i vintermånederne, med alt godt kommer jo til dem der venter.

Vi hører bestemt til dem, der er sluppet nemmest gennem det her coronacirkus, men savner at se mere til familie og venner, og havde håbet at det ville lysne på den front.





Rederiet


Som altid fik vi båden i vandet lige før påske. Vi har skiftet vinteropbevaring, mest fordi det nye sted ordner alt, så vi skal hverken tage sejl af, bundmale eller polere – og til nærmest samme pris. Det er virkelig dejligt, og vi bliver jo heller ikke yngre.

Vi brugte de første påskedage til at sejle fra det nye sted ved Dyvig Bro til Skærbæk, og havde jo nærmest havnen for os selv da vi kom til Skærbæk.

I løbet af foråret sejlede vi rundt i lokalområdet. Bl.a. til Bogense hvor vi mødtes (udendørs) med Hille og Lilly, og fik lækker take away fra Bogense fiskehus.

I pinsen var det planen at tage en længere tur, men det blæste helt vildt, så det blev haven i stedet.

Sommertogtet gik igen Sjælland rundt. Bl.a. et besøg på Fejø, som




bestemt er et gensyn værd, og så lå vi 4 dage på Wilders Plads i Christianshavn i det skønneste vejr. Det var under EM i fodbold, så der var gang i den. Vi fik oplevet nogle af de ting vi havde til gode. Bl.a. rundvisning i Operaen og en tur op i Vor Frelser kirke, og ikke mindst gadekøkkener på Trandgravsbroen og Refshaleøen.


Sole og hendes barnebarn Mads påmønstrede i kanalen, og sejlede med til Hornbæk med pitstop i Bäckviccken på Ven.

Det lykkedes også at mødes med Annemette og Frank i Hundested. De har deres båd liggende i Holbæk og var på tur i fjorden.

I eftersommeren var Søren og Merete traditionen tro med en weekend. Det var koldt, det regnede og vi kom ikke langt, men det var hyggeligt. Maden på Årø Sund Badehotel var sublim, og at blive spærret inde i havnen af forsvarrets to smukke sejlskibe Thyra og Svanen var bare en stor oplevelse.



Løst og fast



Astrid er nu næsten 5½ år og Jeppe bliver 3 i februar. Enkelte vil måske være uenige, men vi synes jo de er verdens 8. vidundere. Søde og sjove og vi nyder hvert sekund vi har sammen med dem. I det forløbne år har vi været på et par ture med guldet – da de fik frit valg, valgte Astrid Legoland, og her i begyndelsen af efteråret var vi i Marsktårnet – jeg ved ikke helt hvem der syntes det var hårdest at gå de 146 trin op og 131 ned; Kim eller Jeppe 😊.

Vi holder jul med Lise og Kent og hans familie. Det er de unge mennesker der er værter, men af praktiske grunde bliver det hos os, og vi regner da med vi skal holde nytår med dem vi plejer, men nu må vi se, hvordan det hele ender. Sidste år leverede "værterne" maden, og vi mødtes et par gange i løbet af aftenen på Teams.

Med disse linjer sender vi vores bedste og varmeste ønsker om en rigtig glædelig jul og et godt nytår, hvor vi håber det igen bliver muligt at ses med venner og familie i et omfang som vi selv bestemmer.

Kærlig hilsen

Kim & Tine

