

# Glædelig jul og godt nytår



## Endnu et år går på hæld – og hvilket år!

Det er igen blevet tid til at skrive årets julebrev, og for os, som for alle andre er det jo en tid, vi formodentlig ikke glemmer foreløbig.

Jeg havde en intention om at mit julebrev ikke skulle handle om Corona, men det er jo svært at komme uden om.

Vi har i skrivende stund, heldigvis ikke været ramt, sådan rent fysisk, men som alle andre, har vi jo også haft

arrangementer og sammenkomster der er blevet aflyst. Mest alvorligt for os, er jo at Tine mister sit arbejde, formodentlig i løbet af foråret

Kim har mere eller mindre arbejdet hjemmefra siden Danmark lukkede ned den 11. marts.



## Danmark dejligst

Vi har mange gange i løbet af de seneste måneder glædet os over, at det var i 2019 vi havde planlagt den store Vietnamrejse. Gode minder, vi har kunnet glæde os over.

Vi havde heldigvis ikke planlagt nogen rejser i år, så på den måde har vi ikke været udfordret af rejserestriktioner. Kim plejer jo at rejse en del med jobbet, men det er der naturligvis også skåret kraftigt ned på. Da der i sommer var en åbning i restriktionerne, var han en tur i Holland.

Vi holder jo altid sommerferie i båden. I år havde vi godt nok snakket om at sommertogtet skulle gå til den svenske vestkyst, men det må blive en anden gang.

Så vi hører bestemt til dem, der er sluppet nemmest gennem det her coronacirkus, men savner at se mere til familie og venner.





## Rederiet

Som altid fik vi båden I vandet lige før påske, og brugte de første påskedage på at sejle den velkendte tur fra Augustenborg til Skærbæk. Det var skønt solskinsvejr, men der var ikke meget varme I luften.

I løbet af foråret fik vi sejlet en masse. Det hjælper jo lidt, at Kim har en ugentlig fridag, og jeg arbejder jo kun 1-2 dage om ugen om sommeren. I Kr. Himmelfartsferien plejer vi at være til træf med andre sejlere, men det var aflyst, så i stedet havde vi fornøjelsen af at have Astrid, Jeppe og resten af familien med på tur – sådan en tur skrives i logbogen som stjernestunder. Ud over de velkendte mål i og omkring Lillebælt var vi en tur i Århus.



Sommertogtet gik nord på. Søren og Merete tog turen med fra start, og stod af i Grenå efter tre dage for fulde sejl. Herfra satte vi kursen mod Hals og Sæby. Her kom Lise, Kent og Molly – de bookede en tur til Læsø, og vi nød et par dage på denne perle i godt selskab. Det blæste så en del da vi skulle retur fra Læsø, så Molly stemmer vist ikke for sejlerferie en anden gang.

Tilbage I Hals påmønstrede Sole og Peer, og vi tog et smut ind i Limfjorden, hvor vi besøgte Fjordparken i Ålborg og Gjøl.

Så var der en uge tilbage af ferien, og vi satte kursen hjemad via Grenå og Århus og brugte bl.a. tre dage i Juelsminde, blæst inde som alle andre.

I eftersommeren er det ikke blevet til så meget sejlads – et par weekender er det blevet til.

## Løst og fast

Astrid er nu næsten 4½ år og Jeppe bliver 2 i februar. Enkelte vil måske være uenige, men vi synes jo de er verdens 8. vidundere. Søde og sjove og vi nyder hvert sekund vi har sammen med dem. Et par dage før brylluppet havde vi fornøjelsen af at have dem begge med i Givskud Zoo – en rigtig dejlig dag.

Heldigvis blev Laura og Mikael's bryllup ikke påvirket nævneværdigt af coronacirkuset. Det eneste var vel nærmest at vi ikke måtte synge I kirken, til gengæld kunne alle gæsterne være med.

Det var en forrygende dejlig dag.

Solen skinnede på de helt rigtige tidspunkter, dejlige omgivelser, god mad og godt selskab. Bestemt en dag vi vil tænke tilbage på med stor glæde.

Vi holder jul hos Laura og Mikael, og regner da med vi skal holde nytår med dem vi plejer, men nu må vi se, hvordan det hele ender.

Med disse linjer sender vi vores bedste og varmeste ønsker om en rigtig glædelig jul og et godt nytår, hvor vi håber det igen bliver muligt at ses med venner og familie i et omfang som vi selv bestemmer.

Kærlig hilsen

Kim & Tine

