

Glædelig jul og godt nytår



Så blev det igen december

Nu er det igen december, og tid til at kigge tilbage på året, der for os har budt på flere store begivenheder.

17. februar kunne vi byde velkommen til vores andet barnebarn, da Jeppe kom til verden, og gjorde Astrid til en stolt storesøster.

I det meste af marts rejste vi rundt i Vietnam - det var en fantastisk tur, og en oplevelse for livet.

Rederiet

Inden påske fik vi gjort båden klar til vandet, og kunne bruge et par af påskedagene, til i det skønneste vejr, at sejle den velkendte tur fra Augustenborg til Skærbæk.

Det har været en sæson med masser af sol, og det bryder vi os jo godt om. Fordi Kim nu har en ugentlig fridag, og jeg kun arbejder to dage om ugen, har vi kunnet komme lidt længere væk end vi plejer på en weekend. Det har også været en sæson med rigtig mange dage med vindstille og lige så mange med alt for meget vind.

I slutningen af april fejrede skribenten sin 60 års fødselsdag. Det blev en dejlig dag, som optakt til at det også lykkedes at finde et fast arbejde. Jeg arbejder to dage om ugen om sommeren og fuld tid om vinteren. Intet mindre end perfekt.



Årets sommertogt gik til Holbæk i Isefjorden, og videre Sjælland rundt.

Andre aktiviteter, bl.a. en 3 dage i sommerhus med hele familien, gjorde at vi allerede den 21. september sejlede i vinterhi.

Hvis du vil læse mere om vores aktiviteter på den blå hylde kan det ske [her](#)





Løst og fast

1. juni blev Jeppe døbt i Guldager kirke. Det blev en dejlig dag. Jeg ved jeg har sagt det før, men siger det gerne igen: Det er et privilegium at være så tæt på børn og børnebørn. Vi nyder hvert et sekund vi har sammen med dem. Vi glæder os over alle de besøg vi har haft, både herhjemme og i båden. Med stor fornøjelse har vi deltaget i fødselsdage og andre festlige arrangementer. Som sagt var årets store rejse turen til Vietnam. Jeg lavede en blog mens vi var afsted. Hvis du vil se billeder er de [her](#).

En tur til Berlin er det også blevet til. Kim skulle til møde, og det kunne vi kombinere med et par fridage. Nogle af gaverne til den runde fødselsdag var oplevelser, så vi har haft en dejlig dag på Egeskov Slot med Hille og Lilly, og de tre dage i badeland med alle de unge mennesker, og ser frem til pandaer i februar, og en brunch ved lejlighed. Hvert år er vi på tur med de andre i "sølvbryllupsklubben", og i år gik turen til Den gamle By i Århus og middag på 'Det glade Varvid'



2019 går på hæld og et nyt år med spændende oplevelser står lige for

Med dette lille tilbageblik på året der snart er slut, sender vi begge vores bedste ønsker om en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Mikael ,Laura og børnene holder jul på sydhavsøerne. Balder holder nok juleferie hos os imens. Juleaften fejrer vi med Lise og Kent. Om det bliver her eller der afhænger af, om der når at komme vinduer i deres hus inden jul.

Nytåret springer vi ind i, sammen med de gode venner vi i snart mange år har fejret nytår med.

Kærlig hilsen
Kim og Tine

