

# Sæson 2022



det gode skib Freja

## Indhold

Forår 2022: Afhentning i vinterhiet og en dagstur med familien.....	2
2. -3. september: Årø tur/retur .....	2
10.-11. september 2022: Bogense .....	2
20. – 21. september: Retur i vinterhiet – Årø og Dyvig.....	3

## Forår 2022: Afhentning i vinterhiet og en dagstur med familien

Heldigvis har vi jo overladt alt arbejdet med klargøring til Brdr. Larsen på Dyvig Bro. Heldigt, fordi Tine i begyndelsen af april blev ramt af en aneurisme i hjernen, som blev opereret på universitetshospitalet i Odense, med 5 måneders indlæggelse dér, i Hammel og Grindsted til følge.

Steen stillede endnu engang op, og hjalp med at sejle båden til Skærbæk, og en sommerdag i juli var hele familien med en tur rundt om Fænø



## 2.-3. september: Årø tur/retur

Helbredet og fysikken er nu så god, at vi tør binde an med en lille tur til Årø. Det går OK, men gæsten er noget hæmmet af at den ene arm ikke er fuldt funktionsdygtigt, men det er godt at være ude på den blå hylde igen.



## 10.-11. september 2022: Bogense

Vind og vejr siger Bogense, så det kan blive til en tur på fiskehuser lørdag aften 😊



## 20. – 21. september: Retur i vinterhiet – Årø og Dyvig.

Søren og Merete havde booket den sidste tur i år, så de hjalp også med logistikken (at have en bil til rådighed i Dyvig når turen var slut).

Vi mødtes i Skærbæk mandag eftermiddag, og så kørte Kim og Søren til Dyvig og satte vores bil, og returnerede i Sørens. Merete og jeg brugte tiden til at forberede aftensmaden.

Tirsdag morgen kastede vi los, og satte kursen mod Årø, hvor der er rigtig fine forhold til at grille. Vejret var fint og vi kunne sende de unge mennesker ud på en lille luftetur om eftermiddagen.

Onsdag sejlede vi det sidste stykke til Dyvig. Traditionen tro spiste vi i Skipperstuen på badehotellet. Det var så fint vejr vi kunne sidde ude på terrassen og få en "before dinner drink".

Torsdag kørte vi retur til Skærbæk. Vi havde besluttet at køre til Dyvig og få tømt båden den følgende lørdag, men en mindre misforståelse gjorde at folkene på Dyvig Bro havde tømt alt mad mm. ud, så vi kunne bare hente vasketøjet og det var så den sæson. Vi håber på en bedre til næste år.

